

Torben Søndergaard

# Den sista reformationen

Tillbaka till Nya testamentets

lärjungaskapsmodell



Bibelcitaten är hämtade ur Svenska Folkbibeln om inte annat anges.

Copyright © Torben Søndergaard och Bokförlaget XP Media

Originalets titel: Den sidste reformation

Översättning: Stefan Norlin

Omslag och sättning: XP Media

Tryck och bokbinderi: PRINTON, Estland

ISBN 978-91-86683-09-2

Bokförlaget XP Media

Hantverkarvägen 24, 136 44 Handen

Tel. 08-741 2601

[www.xpmedia.org](http://www.xpmedia.org)

# Innehåll

Förlagets förord .....	sid	5
Förord .....	sid	6
Innan du börjar .....	sid	8
Om författaren .....	sid	8
Kap 1 - Den tredje reformationen .....	sid	9
Kap 2 - Ett tankeexperiment .....	sid	17
Kap 3 - Ni ska göra människor till lärjungar .....	sid	23
Kap 4 - Kyrkokultur .....	sid	29
Kap 5 - Vår resa ut på de gröna ängarna .....	sid	35
Kap 6 - En ny plats och ännu en församling .....	sid	43
Kap 7 - Ökenvandringen .....	sid	49
Kap 8 - Änglabesök .....	sid	53
Kap 9 - Ekonomi .....	sid	61
Kap 10 - Tionde .....	sid	67
Kap 11 - Ett missionsredskap? .....	sid	77
Kap 12 - Sökarvänliga kyrkor .....	sid	85
Kap 13 - En kyrka .....	sid	95
Kap 14 - Kyrkan, det är du! .....	sid	105
Kap 15 - Gudstjänsten .....	sid	111
Kap 16 - Exemplets makt .....	sid	117
Kap 17 - De två speglarna .....	sid	127

Forts.

Kap 18 - Rustad till tjänst .....	sid 133
Kap 19 - De femfaldiga tjänsterna .....	sid 141
Kap 20 - Ledarskap .....	sid 149
Kap 21 - Den helige Ande .....	sid 159
Kap 22 - Många nya församlingar .....	sid 169
Kap 23 - "Simple Church" .....	sid 181
Kap 24 - Mat, gemenskap och bön .....	sid 187
Kap 25 - Apostlarnas lära .....	sid 191
Kap 26 - Låt reformationen börja! .....	sid 199
Resurssida .....	sid 204

## Förlagets förord

Torben Søndergaard är evangelisten som hellre håller till på gatan än i kyrkan. I Danmark har han väckt uppseende inte minst genom sitt frimodiga vittnesbörd och sin trosstarka helandetjänst.

Författaren har skrivit sin bok utifrån danska förhållanden, men hans grundläggande tankegångar är i högsta grad aktuella även i Sverige, inte minst när det gäller den starka betoningen på det besvärande förhållandet att kristna människor i så liten utsträckning blir gjorda till verkliga lärjungar till Jesus Kristus. Vad som gång på gång betonas är att vi inte i första hand är kallade att bedriva verksamhet eller bygga grandiosa kyrkor. Vi är faktiskt kallade till att göra människor till lärjungar enligt Jesu missionsbefallning. Detta är skäl nog att ge ut boken på svenska.

En sak vi inte får glömma är att vi som fått ta emot den kristna tron i dag har tidigare generationers trohet mot Gud och Bibeln att tacka för detta. Samtidigt kan vi se, när vi jämför med Bibeln, att det finns brister i det sätt varpå Kyrkan utvecklats.

I dag står den kristna kyrkan inför stora utmaningar, inte minst i västvärlden. Vi förundras över hur evangeliet vinner terräng i andra delar av världen och undrar hur vi ska gå tillväga här hemma. En församlingsmodell som har stor framgång i dag, mycket tack vare sin enkelhet, är husförsamlingen och den lilla gruppen. Nätverk med husförsamlingar och "simple church"-grupper växer som aldrig förr. Även i vårt land har många kyrkor börjat arbeta med cellgrupper, hemgrupper m.fl.

Vår förhoppning är att Torben Søndergaards personliga vittnesbörd och erfarenheter som förmedlas i denna bok ska få inspirera och kanske leda till konstruktiva samtal i frågor som rör församlingens utveckling.

## Förord

Vi har haft förmånen att få lära känna Torben Søndergaard och se honom "in action". Vad vi har sett är att Guds rike predikas, människor blir frälsta, befriade, helade, döpta och fyllda av den helige Ande på det sätt vi läser om i Apostlagärningarna – och som även händer i dag i många länder och på många platser där evangeliet predikas i Andens kraft.

Torben brinner för människors frälsning och för församlingen. De människor som blir frälsta kommer snabbt in i ett aktivt lärjungaskap och in i olika församlingar. De nykristna får snabbt börja praktisera Jesu liv i ord och handling vilket i sin tur leder till att andra kommer till tro på honom.

Torben har studerat kyrkohistorien och Bibeln, särskilt Apostlagärningarna, för att hitta bibliska principer som är tillämpbara i arbetet att nå ut till människor. I den här boken beskriver han den resa han själv gjort, och av den resan kan vi alla lära oss något.

Träning av lärjungar är ett ämne som står i fokus genom hela boken, och Torben visar genom många exempel hur vi bäst tränar människor till att bli lärjungar.

De flesta av oss kristna har ärvt ett sätt att vara församling och vara lärjungar på. Torben utmanar oss att ifrågasätta detta genom att peka på exempel från Bibeln och från kyrkohistorien. Boken är utmanande och bitvis skarp, men också nödvändig. Vi vill alla se fler människor komma till tro på Jesus Kristus, se lärjungar tränas och se församlingar växa sig starka och multipliceras. Därför tror vi att "Den sista reformationen" är viktig för vårt tänkande kring hur vi vill vara församling i dag.

Vi vill uppmuntra dig att läsa boken under bön och med ett öppet hjärta och sinne. Hur du tillämpar det du lär dig av boken är upp till dig.

Vi behöver verkligen ett paradigmskifte som gäller församling och lärjungaskap – en kristen livsstil som speglar det vi läser om i Apostlagärningarna. Vi tror att det kan ske i vårt land och i vår tid i dag!

För Guds rike och för människors frälsning i Sverige!

*Charles Kridiotis och Mattias Nordenberg*

## Innan du börjar

I denna bok har jag använt orden "församling" och "kyrka" på två olika sätt.

När jag använder ordet "församling" tänker jag i första hand på gemenskapen mellan människor och inte på en kyrkobyggnad. När jag använder ordet "kyrka" så tänker jag på både en kyrkobyggnad och kyrkobesökare och allt som tillhör det. Alltså en "kyrka" inkluderar en kyrkobyggnad, medan en "församling" är utan kyrkobyggnad. Det är dock inte alltid jag lyckas med att göra denna åtskillnad men det kommer ändå att framgå av sammanhanget vad jag syftar på.

I första hand kommer jag att ha frikyrkorna i fokus, så när det inte uttryckligen sägs "folkkyrkan" tänker jag företrädesvis på frikyrkorna.

*Torben Søndergaard*

## Om författaren

Torben Søndergaard är författare till sex andra böcker samt initiativtagare till missionsorganisationen "Oplev Jesus". Han är känd för att ta Bibeln på allvar och för sitt personliga liv med Gud. Många känner honom från nationell TV där han medverkat ett flertal gånger. Mer information finns på:

[www.mission.dk](http://www.mission.dk)   [www.Thelastreformation.com](http://www.Thelastreformation.com)



## Kapitel 1

# Den tredje reformationen



Den tyske kyrkotillväxtforskaren Christian Schwarz säger att mycket tyder på att vi nu står inför den tid då vi kommer att få se och uppleva den tredje reformationen.

Den första reformationen ägde rum på 1500-talet då Martin Luther gick emot Katolska kyrkan och dess lära. Denna reformation återupplivade själva kärnan i evangeliet: nämligen rättfärdighet endast genom tro. Därför kan man säga att denna reformation handlade om teologin. Ser man på den lutherska kyrkans struktur av idag så kan man konstatera att den har en mycket stor likhet med Katolska kyrkans. Martin Luther lyckades nämligen inte med att förändra dess struktur.

Den andra reformationen inträffade på 1700-talet under den tid då bröderna Wesley verkade. Denna reformation ledde till att den personliga förtroligheten med Kristus blev återupptäckt. Därför kan man säga att detta i hög grad var en andlig reformation. Det var en reformation när den passionerade kärleken till en personlig frälsare väcktes. Det ledde till att en eld spred sig när det gällde mission och evangelisation. Men även denna gång förändrades inte strukturen och ramarna för kyrkan och gudstjänsten särskilt mycket. Det blev som att sätta en ny tyglapp på ett gammalt klädesplagg.

Blickar man bakåt i historien så finner man flera olika väckelser men ingen av dessa har på allvar påverkat kyrkans struktur. Det vi verkligen saknar är en ny och genomgripande reforma-

tion. En tredje reformation, som Christian Schwarz och många andra menar, kommer att reformera hela vår kyrkostruktur.

Den tredje reformationen handlar alltså inte bara om små förändringar här och där. Det kommer att bli en reformation som går så djupt att det blir som att börja om från början. Jag är helt ense med Christian Schwarz, Wolfgang Simson och andra som hävdar detta. Det jag vill komma fram till i denna bok är långt ifrån något som jag är ensam om att påstå. Det finns faktiskt en hel del goda böcker i detta ämne, men många av dem är så djuplodande att det kräver att man sannerligen är intresserad av kyrkan och kyrkostrukturer för att kunna läsa dem. Är man inte det kan det vara svårt att ta sig igenom dem. Jag kommer därför inte i den här boken att gå på djupet på samma sätt som många andra gör. Jag vill istället peka på vad det är Gud håller på att göra. Jag vill ge ett smakprov på hur framtidens församling kommer att se ut. Även om jag inte kommer med några nyheter så kommer det ändå att vara mycket nytt för de flesta som läser det jag skriver. Det verkar som om detta nya synsätt ännu inte riktigt slagit igenom i Danmark och Skandinavien och resten av Europa vilket däremot har skett på andra håll i världen. Så förhoppningsvis kommer denna bok att vara ett medel till att starta en reformation i dig. En reformation som gör att du kanske måste gräva djupare och se vad Bibeln säger om dessa ting.

Jag vet att Gud vill att det skall ske något nytt i Skandinavien. Jag vet också att denna reformation är nödvändig. Även om jag är så säker på min sak så är det ändå med stor bävan jag skriver det jag gör. Jag vet nämligen också att det inte kommer att ske i stillhet.

Idag är vi alla glada för den reformation som Martin Luther kom med. Och femhundra år senare sitter vi och tänker på hur fantastisk reformationen var och har nästan en vykortsaktigt uppfattning om vad som faktiskt ägde rum. Vi försöker före-

ställa oss hur Martin Luther den 31 oktober 1517 stod utanför kyrkan i Wittenberg och tyst och lugnt spikade upp sina 95 teser på dörren medan folket stod bakom och applåderade. Denna stillsamma idyll startade alltså den reformation som vi idag är så tacksamma för. Men vi glömmer en hel del. Det gick inte alls så lugnt till. Det väckte anstöt, och man brände Luthers skrifter och beskyllde honom för att vara utsänd av djävulen till att föra krig mot Kyrkan. Vi glömmer att det faktiskt ledde till våldsamma strider då tusentals män, kvinnor och barn blev ihjälslagna. Vi glömmer att kyrkan inte önskade att det skulle ske och därför gjorde allt för att förhindra det. Det kan hända att du nu tänker: Ja, men det var ju Katolska kyrkan. Till det kan jag bara säga: Ja, det var Katolska kyrkan, men den var alltjämt Kyrkan. I dag är det en annan kyrka som kommer att försöka bekämpa det som Gud vill göra. Men varför tror vi att det skulle vara så mycket annorlunda idag. Jag säger inte att vi kommer att få se tusentals män, kvinnor och barn ihjälslagna, men varför tror vi att det kommer att gå lugnt till – utan splittring och beskyllningar om att man motarbetar Gud och håller på att rasera Kyrkan?

Sanningen är den att vi behöver få se denna reformation, och det kommer som sagt inte att gå lugnt till. Vi kommer med all sannolikhet att bli beskyllda för att ödelägga Kyrkan. Vi kommer att få uppleva hur många kristna kommer att gå emot det därför att de är motståndare till det som sker. Vi kommer att bli beskyllda för att vara vilseledda och farliga. Men vi vet också att sanningen är den att allt det vi gör, gör vi faktiskt för kyrkan och för Gud. Vi gör det för att vi har sett något som Gud vill ska hända.

Varför gick Kyrkan emot Martin Luther? Var det för att det han sa inte stämde överens med Guds ord? Nej, det var inte därför. För Kyrkans del handlade det inte om vad Bibeln sa. Det handlade om något helt annat. Martin Luthers lära ifrågasatte ett system som byggts upp kring ekonomi, makt och kontroll.

Och vi kan se att det handlar om samma sak nu. Även denna gång kommer människor att gå emot detta, inte för att det är obiblskt, utan för att det kommer att bryta sönder ett system som de har varit med om att bygga upp. Det handlar alltså om att ekonomi, makt och kontroll spelar en stor roll. Det är inte därför att prästerna inte vill tjäna Gud och göra det rätta. Det handlar på det stora hela taget bara om att de antingen inte kan se det eller att de har för mycket att förlora på det, och det gör det svårt för dem att gå denna väg. När det står klart att några lämnar detta system kommer kyrkorna att göra motstånd just av den anledningen att de mister medlemmar och därmed går miste om de pengar som behövs för att verksamheten ska kunna fortsätta. Detta kommer jag att återkomma till senare i boken.

Vi ska läsa lite om vad det var Jesus sa och gjorde:

*Judarnas påsk närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. I templet fann han dem som sålde oxar, får och duvor, och sådana som satt där och växlade pengar. Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut penningväxlarnas mynt och välte omkull deras bord, och till dem som sålde duvor sade han: "Ta bort det här! Gör inte min Faders hus till en saluhall!" Hans lärjungar kom då ihåg att det stod skrivet: Iver för ditt hus skall förtära mig.*

Joh 2:13-17

Nu bor inte Gud i ett tempel byggt av sten. Han bor i oss kristna. Om Jesus skulle gå omkring här på jorden idag och se allt som händer så skulle han reagera på samma sätt. Han skulle inte som vi bara slå sig till ro och se genom fingrarna med det.

*Menar ni att jag har kommit med fred till jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan splittring. Ty härefter kommer fem i en och samma familj att vara splittrade, tre mot två och två mot tre,*

*far mot son och son mot far, mor mot dotter och dotter mot mor,  
svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor.*

Luk 12:51 - 53

Jesus brinner verkligen för Guds församling på jorden. Har vi samma brinnande iver idag? Jesus sa att det skulle kosta på att följa honom. Är vi villiga att betala det priset? Det kommer att skapa splittring, och en del kristna kommer att gå emot det, eftersom de befarar att kyrkan kommer att skadas.

Jag kan för egen del ärligt säga att jag på inget sätt ger ut denna bok för att skada Guds församling, och jag ger heller inte ut denna bok för att jag är emot Guds församling. Jag ger ut den för att jag är för församlingen och jag vill rädda den. Jag älskar Guds folk, och jag älskar Gud – det är därför jag gör det jag gör. Skillnaden är bara den att jag idag har en annan syn på vad som är Guds församling än vad många andra har.

Efter Martin Luthers reformation började Gud genom olika väckelser att på nytt uppenbara sanningar i sitt ord vilka hade gått förlorade. Sanningar som alltid har existerat men som i det stora hela trängdes undan på 300-talet. Sanningar som under medeltiden endast blev bevarade av små spridda grupper. Det har funnits många väckelser tiderna igenom, och dessa väckelser har ofta var för sig lyft fram en sanning. Till exempel sanningen om "rättfärdiggörelse genom tro" som Martin Luther fick nåd att föra fram. Genom att studera dessa väckelser ser man tydligt hur församlingen för varje gång detta har skett kommit ett steg närmare den första församlingen som vi läser om i Bibeln.

Det slutade alltså inte med Martin Luther och reformationen. Efter reformationen kom den baptistiska väckelsen där Gud på nytt uppenbarade det "bibliska dopet av troende" (hel nedsänkning på grund av egen tro). Senare kom den metodistiska

väckelsen där det var sanningen om "helgelse genom tro" som på nytt blev uppenbarad och fick nytt liv. Så kom den adventistiska väckelsen med "hoppet om Jesu återkomst".

Den stora väckelse som sedan följde hade fokus på "dopet i den helige Ande" och "Andens gåvor". Den senaste stora väckelsen var den i Wales med Evan Roberts. Med denna väckelse kom en förnyelse in i de "apostoliska tjänsterna", som apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare, de tjänster som Gud har gett till församlingen. Allt detta hade i stort sett gått förlorat vid kyrkomötet i Nicaea år 325 e. Kr. Där började man forma kyrkan efter det romerska kejsarrikets struktur med påve, biskopar, präster, munkar och nunnor vilket senare inom protestantismen reducerades till präster, biskopar och församlingsstyrelser.

Som ett resultat av alla dessa väckelser, där Gud har förnyat sanningarna i sitt ord, har vi idag olika kyrkosamfund som t.ex. den Lutherska kyrkan, metodister, baptister, adventister, liksom pingstväckelsen och den apostoliska kyrkan. Dessa väckelser har alla varit viktiga genom att de återupptäckt de sanningar som i stor utsträckning gått förlorade. Men ingen av dessa väckelser gjorde upp med själva strukturen i och runt kyrkan. Igen blev det som att sätta en ny tyglapp på ett gammalt klädesplagg.

Jesus kommer mycket snart igen, och jag är övertygad om att vi är bland dem som kommer att få vara med om hans återkomst. Innan han kommer tillbaka kommer han att förbereda sin församling som en brud som gör sig redo för att möta sin brudgum. Ser man närmare på de väckelser som Gud har sänt alltifrån reformationen och fram till idag så ser vi att Gud på nytt har uppenbarat viktiga sanningar som gått förlorade. Det enda som alltfjänt saknas är en reformation av själva strukturen och att också den sanningen kommer i fokus.

Vi behöver se dessa sanningar och samband på nytt. Gud hade nämligen aldrig tänkt sig att dessa sanningar skulle leda till självständiga kyrkosamfund som efter hand skulle kväva väckelseelden. Gud hade inte tänkt sig att kyrkorna skulle sitta var för sig med sin "lilla" sanning som i sig själv bara är en del av hela sanningen. Allt måste få vara med.

Rättfärdiggörelsen genom tro är viktig och utgör början till det nya livet i Kristus. Men efter rättfärdiggörelsen genom tro kommer det också ett liv som ska levas. Ett liv där vi i hög grad behöver det bibliska dopet i vatten för att begrava vår gamla natur. Vi behöver också helgelse genom tro, för Jesus dog inte bara för att förlåta oss våra synder utan också för att bryta syndens makt så att vi också genom tron kan leva det heliga liv som Gud kallar oss till. Vi behöver också Andens dop för att kunna leva som lärjungar och efterföljare till Jesus Kristus och för att se församlingen växa.

Så vår utgångspunkt är inte Martin Luther och reformationen eller andra väckelser eftersom de var och en bara fick nåd att föra fram lite av Guds hela sanning. Vår utgångspunkt är Guds ord, Bibeln och Jesus Kristus, för i honom har vi allt det som leder till liv och gudsfruktan (2 Pet 1:3). Det gäller också när vi ser på strukturen i och omkring församlingen.

Jag tror alltså att det är sant att vi står inför den tredje reformationen. Men jag tror också att det är den sista reformationen innan Jesus kommer igen – en reformation där Gud kommer att sammanföra alla delar och göra församlingen redo för att möta sin brudgum.

Så låt reformationen börja!





## Kapitel 2

# Ett tankeexperiment



I november 2009 gav jag ut boken "Kristen, lärjunge eller slav". Boken är en resa tillbaka tiden, och den vill visa hur de första kristna levde. I den boken stannade vi särskilt inför det som Jesus sa om att följa honom. Vi tittade också på vad man kallade de första kristna för, vilket i de flesta fall var "lärjungar" men också "Kristi slavar", uttryck som faktiskt förekommer många gånger i grundtexten. Vi tittade också på varför det är viktigt att vi har mod att läsa Bibeln som det står och att vi inte hela tiden ska tolka Bibeln utifrån vad vi ser omkring oss idag. Det problem vi ställs inför när vi läser något i Bibeln om att till exempel följa Jesus, är att vi ofta ser oss omkring och tänker att så kan det inte hänga ihop. Idag måste det vara annorlunda. Det ser nämligen ut som om man numera inte behöver ge allt för att vara kristen. Det är i varje fall den uppfattning vi stöter på i våra kyrkor. Vi tolkar alltså Bibeln utifrån vår omgivning och vår egen kultur vilket kan vara riskabelt. Det kan sluta med att det blir som när en blind leder en blind. Därför är det så viktigt att vi låter Bibeln förvandla vår förståelse av tingen och inte tvärtom.

I boken "Kristen, lärjunge eller slav" kom jag med ett tankeexperiment där jag ställde frågan: Om det var du, hur tror du då att du skulle leva? Tror du att du skulle leva som du gör idag? Och tror du att du skulle leva som de flesta kristna idag?

I den här boken vill jag börja med samma tankeexperiment, men jag har ändrat lite på frågan och kommer dessutom att ställa några ytterligare frågor.

Föreställ dig att det inte finns en enda kristen på hela jorden. Det finns inga kyrkor, ingen kristen litteratur, ingen kristen teve och inga kristna tidningar. Det finns egentligen ingenting som direkt har något med kristendomen att göra – så när som på en Bibel. Men en dag hittar en person denna Bibel. Vederbörande har aldrig sett eller hört något om Bibeln, Jesus eller om kristendomen men börjar genast läsa den.

Han börjar med att läsa Gamla testamentet om hur allt började och hur landet Israel uppstod. Han läser om hur Gud har handlat med sitt folk. Genom det han läser får han en tydlig bild av Gud som en helig och rättfärdig Gud. En Gud som kan bli vred men också en Gud som är barmhärtig och långmodig. En Gud som har en enorm kärlek till sitt folk. En Gud som en dag kommer att sända oss alla en frälsare vilket är den röda tråden igenom hela Gamla testamentet. Då han kommer fram till slutet av det har han fått en bild av hurudan Gud är och hur han handlar. Han fortsätter med att läsa Nya testamentet, och där ser han vem denne frälsare är som Gud har lovat skulle komma. Han börjar med att läsa de fyra evangelierna som berättar om hur Jesus Kristus går omkring och förkunnar evangelium och helar de sjuka. Sida efter sida läser han om hur Jesus förkunnar att människorna ska omvända sig och tro på evangeliet, att var och en som kommer att ärva Guds rike skall ta upp sitt kors och följa honom, samt allt annat radikalt han sa och gjorde. Evangelierna berättar för honom om hur Jesus tog sina lärjungar till sig för att därefter sända ut dem till att förkunna evangeliet och bota de sjuka. Han läser om hur Jesus var älskad av några och hatad av andra. Han läser om hur Jesus gav sig själv på korset för oss alla och hur han vid sin död och uppståndelse besegrade

döden. Allt detta ger honom en riktigt god förståelse för vem Jesus var och vad han förkunnade.

Därefter fortsätter han med Apostlagärningarna där han ser hur Jesus efter sin uppståndelse kom och berättade att de som tror på honom ska fyllas med kraft från höjden i och med att den helige Ande kommer över dem. Han läser också om vad som faktiskt hände där.

När han läser igenom Apostlagärningarna börjar han förstå hur de första kristna levde. De fick uppleva mycket motstånd och förföljelse. Att följa Jesus kostade dem verkligen allt. De levde ett övernaturligt liv i gemenskap med Gud och i gemenskap med varandra.

Efter Apostlagärningarna rör han sig vidare till Romarbrevet. Han läser de första fyra kapitlen om hur vi alla har syndat och kommit långt bort från Gud. I kapitel 5 berättas det om att Jesus är den nye Adam som förlåter vår synd och försonar oss med Gud. Han läser kapitel 6-8 om hur det i Kristus är frihet från synden och att denna frihet fås genom att vi blir döpta och vandrar i lydighet mot Anden och inte mot köttet. Han kommer därefter till kapitel 9 och kapitel 10 som förklarar hur det finns frälsning i att göra Jesus till sin Herre. När han läser detta böjer han sina knän och ber Jesus Kristus om att komma och bli hans Herre och att frälsa honom. När han gör det upplever han ögonblickligen den nya födelse som Bibeln talar om. Han upplever frälsningen i Kristus och upplever också hur han genast blir döpt i den helige Ande som man läser om upprepade gånger i Apostlagärningarna.

Medan han är knäböjd, pånyttfödd, kan han känna en skillnad i sitt inre. Han vet nu att han är förlåten och att det som står i Bibeln är sant eftersom han själv har känt det i sin kropp och nu har detta vittnesbörd i sitt inre.

Han reser sig upp fast besluten att följa Jesus till 100 procent, och han börjar därför med att döpa sig själv, då det inte finns någon annan till hands som kan göra det. Han börjar därefter leva som en lärjunge, och han börjar också se andra som vänder om för att följa Jesus. Efter en tid har han och de andra lärjungarna startat flera församlingar runt omkring.

Min fråga är nu: Hur tror du att deras församlingar kommer att se ut? Kommer de att vara så som vi känner igen dem från den danska folkkyrkan eller mera som de danska frikyrkorna? Eller kommer de att vara något helt annat? Kommer dessa församlingar att ha pampiga kyrkobyggnader med en talarstol på en plattform och där stolarna står i rader. Eller kommer de inte alls att ha någon byggnad, talarstol och rader med stolar. Tror du att de kommer att hålla gudstjänst varje söndag förmiddag och samtidigt ha söndagsskola vid sidan om. Kommer de att ha en liturgi som består av välkomsthälsning, några psalmer, pålysningar och kollekt, tal och nattvard. Eller kommer de inte alls att ha någon liturgi och enbart låta Anden leda dem.

Sanningen är att deras församling kommer att vara mycket annorlunda till skillnad från det vi ser idag. Problemet idag är att mycket av det vi sysslar med i kyrkan inte alls bygger på Bibeln. Det bygger inte på bibelordet utan på "kristna" traditioner, hednisk kultur eller nationell kultur. Jag skriver kristna traditioner inom citattecken eftersom många av dem faktiskt kommer från judendomen och Gamla testamentet. När vi talar om kultur så är vi tvungna att försöka dela upp det lite även om det kan vara svårt.

Det finns närmare bestämt en kultur innanför kyrkan som jag kallar för kyrkokultur. Det finns också en nationell kultur som är olika från land till land och från folk till folk. Nu kan vi inte med säkerhet säga hur de i min uppbyggda historia skulle forma sin kyrka eftersom det naturligtvis beror på vilken nationell

kultur som de tillhör. Kommer de t.ex. från en kultur där familjerna är tätt knutna tillsammans och där man bor tillsammans generationsvis så kommer det att påverka deras kyrkor på ett annat sätt än om de kommer från en kultur som den västerländska där man inte alltid umgås så mycket i familjen.

En sak vet vi om dem som finns i historien. De kommer inte att ha någon kyrkokultur med sig – därför kommer de att spegla sig mera i Bibeln och inte som idag när det bygger på traditioner och kyrkokultur. Därför vet jag också att deras kyrka kommer att vara mycket annorlunda än det vi ser i Danmark och andra länder idag. Mycket av det vi gör i kyrkan nu för tiden finner vi nämligen inte exempel på i Bibeln utan det bygger uteslutande på kyrkokultur och traditioner.

Jag tror att det är viktigt att vi försöker att skilja mellan vår specifikt nationella kultur och vår kyrkokultur. Vi kan nog nå vårt folk utan mycket av vår kyrkokultur eftersom de inte är en del av den i förväg. Men vi kan samtidigt bäst nå danskarna genom att förbli danska eftersom vi talar samma språk. Vi kan säga att vår danska kultur är mycket viktig för oss, och mycket av den behöver vi inte försöka ändra på eftersom den är en del av vår identitet. Nu säger jag "mycket av den" eftersom en del av den danska kulturen naturligtvis är direkt emot Bibelns lära och därför ska vi naturligtvis inte hålla kvar den delen. Det är till exempel typiskt danskt att unga människor dricker, men det betyder ju inte att man ska servera alkohol på våra ungdomsmöten. Jag hoppas att du kan följa med i tankegången!

Mycket av det som kyrkan idag bygger på har inte hämtats ifrån vår danska kultur och det bygger inte heller på Bibelns lära. Mycket av det vi gör har faktiskt sina rötter i hedendomen och en kyrkokultur som går tillbaka till 300-talet, dvs. en kyrkokultur som redan då var mycket annorlunda än den som Jesus

stod för och som den första församlingen levde i under flera århundraden.

Vår kyrkokultur behöver vi alltså inte pracka på folk för att de ska vara "riktiga kristna". När vi tar bort mycket av den kyrkokultur vi har idag kommer vi faktiskt att se att folk är öppna för Gud. De flesta säger nämligen ja till Jesus men nej till kyrkan som den är i många fall. Så låt oss försöka att lägga ner vår kyrkokultur och de hedniska traditionerna bakom oss och se vad Bibeln faktiskt säger om saken.

## Kapitel 3

# Ni ska göra människor till lärjungar



I detta kapitel ska vi se på vad syftet med församlingen är. När jag ser mig om bland våra kyrkor i Danmark så upplever jag att just detta är absolut nödvändigt och att det är något som behöver friskas upp igen.

Till att börja med skulle jag gärna vilja ställa några frågor till dig. Vad är egentligen syftet med en kyrka? Är det att man ska samla så många människor som möjligt? Naturligtvis vill vi att många ska komma till kyrkan. Men strävade Jesus efter att samla människor, eller fokuserade han på något annat? Gång på gång ser vi att Jesus inte var beroende av att samla skaror av människor. Han lämnade inte heller någon stor kyrka efter sig när han hade fullbordat sin treåriga tjänst här på jorden – även om han säkert skulle ha kunnat grunda en megakyrka om han hade velat. Nej, Jesus gick inte efter antalet människor. Han vände sig i stället till människor som var villiga att följa honom och som han kunde använda för att bygga sitt rike.

Är syftet med kyrkan att ha en vacker kyrkobyggnad där man serverar kaffe, och där man samlas till ungdomsmöten, söndagsskola osv.? Nej, de första kristna hade varken kyrkobyggnad, ungdomsmöten, söndagsskola och mycket av det som vi idag förknippar med en framgångsrik kyrka. Jesus talade heller inte om någon av dessa saker. Så om syftet med en kyrka inte är

att samla ett antal människor eller att ha en vacker kyrkobyggnad, vad är då det egentliga syftet? Jo syftet är endast detta: att göra människor till lärjungar – vilket är det som Jesus befallt oss att göra.

*Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.*

Matt 28:18-20

Inte på ett enda ställe i Bibeln säger Jesus till sina lärjungar att de ska gå ut och bygga kyrkor. Nej, han befallde dem att gå ut och göra människor till lärjungar så han genom dem skulle kunna bygga sin församling. Nu är det så att en stor kyrkobyggnad med en massa människor inte i sig är något mål om inte dessa människor blir lärjungar och efterföljare till Jesus Kristus. Då handlar det inte längre om att de tror på Jesus utan om att de verkligen lever för honom. Det handlar inte om att de kommer till gudstjänsterna, utan om att de är verkliga lärjungar som följer och lyder honom vilket är vad Bibeln talar om (Jag talar mer om detta i min bok "Kristen, lärjunge eller slav").

Antalet människor, byggnader eller ekonomi borde inte vara det centrala när man försöker att bedöma om en församling är sund eller inte. Allt detta är i sig ovidkommande om det inte frambringar det som Jesus befallde – nämligen att göra människor till lärjungar. Jesus har alltså inte kallat oss till att starta kyrkor utan till att göra människor till lärjungar.

Församlingen, eller kyrkan, är alltså inte ett mål i sig självt. Nej, den är det hjälpmedel som Gud använder sig av för att uppnå målet att skapa lärjungar. Då måste man fråga sig om vi nu har en kyrka där man inte lyckas med detta, varför fortsätter man då att arbeta på samma sätt år ut och år in? Tänk på de resurser



i form av pengar, tid och kraft som man lägger ner på att hålla igång ett sådant maskineri. Och så genererar det ändå inte det som Gud vill. Och varför inbjuder man gång på gång talare från stora utländska församlingar att komma och tala, när man inte ens känner till hur medlemmarna i den egna kyrkan lever.

Att samla människor är oftast inte det stora problemet om man bara ger dem det de vill ha. Men att göra dem till lärjungar och Jesu efterföljare är något helt annat.

Jag vet att en stor församling i Danmark som för en tid sedan anordnade en konferens som handlade om hur man skulle göra sökare till lärjungar. Syftet med denna konferens var att tala om den stora utmaning vi har att göra medlemmarna i våra kyrkor till lärjungar. Detta är givetvis positivt i sig men det bästa skulle vara om man från början använt sig av det konceptet.

Om Jesus kom tillbaka idag skulle han då hämta alla sökarna med sig hem eller kommer han enbart att ta med sig lärjungarna? Många av de församlingar som vi idag ser som stora är i Guds ögon mycket små. Den dag förföljelsen börjar på allvar och allting verkligen kommer i dagen, då kommer allt att vändas upp och ner. De stora församlingarna kommer plötsligt inte att vara så stora eftersom det nu kommer att kosta på att följa Jesus – ett pris som de allra flesta aldrig skulle vara villiga att betala när det kommer till kritan. Den troliga orsaken till att de just går dit är att man inte där predikar det radikala ordet om omvändelse och självförnekelse. Det är därför oerhört angeläget att vi åter igen fokuserar på att göra människor till lärjungar eftersom vi lever i en tid då man mer och mer struntar i vad Guds ord egentligen säger. Många tittar idag på vad de omedelbara konsekvenserna blir här och nu. Men vi ska inte bygga något som bara ska bestå här och nu. Vi ska bygga något som måste hålla ända in i evigheten.

Man kan alltså inte bedöma en församlings hälsotillstånd genom att enbart se på dess ekonomi, kyrkobyggnad eller på olika aktiviteter. Det enda sätt som vi kan bedöma en församlings hälsotillstånd på är genom att se om de människor som går i kyrkan blir lärjungar och efterföljare till Jesus. Om det är ett folk som förnekar sig själva och tar upp sitt kors och följer honom. Om de lyder de befallningar som Jesus har gett. Om de älskar Gud av hela sitt hjärta och sin nästa som sig själv.

Att leva som en Jesu lärjunge är inte bara något man gör några få timmar på söndag förmiddag, medan man resten av veckan lever sitt eget liv. Jag hävdar bestämt att det liv man lever på fredagskvällen visar mera om ens liv med Gud än hur man lever på söndag förmiddag. Och det som kommer från ens mun en lördagskväll visar mera vad man är fylld av än vad man säger i kyrkan på söndagen.

Om vi inte vill fortsätta med att lura oss själva och varandra så måste vi våga stanna upp och göra en riktig utvärdering av tillståndet i våra kyrkor, även om det skulle innebära att vi möts av en helt annan bild än den vi förväntar oss. Om du vill ta reda på om din kyrka är en sund kyrka så titta på hur de unga lever på fredagskvällarna. Eller vad människor i församlingen talar om eller fyller sig med en lördagskväll. Det kommer att visa den sanna bilden av hur du själv kommer att bli om du fortsätter på samma väg som de. Man blir som dem man umgås med. Så i stället för att ställa frågan "Hur många är ni i församlingen?", så borde man hellre fråga: "Vad gör de unga i kyrkan en fredagskväll?", "Vad pratar de äldre om när de är tillsammans med vännerna i kyrkan?", eller "Lyder man Jesu befallning om att sprida evangeliet?" De svar man får kommer säkerligen att ge en korrekt bild av församlingens sundhetstillstånd. Antalet människor, byggnader, program, ekonomi osv. är inte ett mål i sig. Faktum är att mycket av det kan vara förödande när det gäller att nå målet.

Målet, och det Jesus kallar oss till, är alltså att göra människor till lärjungar, döpande dem och lärande dem att lyda allt som han säger. Så låt dig inte luras av allt det andra!

Att bli kristen innebär att göra en resa som för somliga tar lång tid. Många av dem som finns i kyrkorna kommer nog med tiden att bli lärjungar, eller vad tror du?" Låt mig då säga att detta är just så som många ser på det idag. Men vi måste komma ihåg att människor inte är frälsta förrän de blivit födda på nytt. Antingen är man Guds barn eller djävulens barn (1 Joh 3:10). Född av kött eller född av ande (Joh 3:6). På väg till himmelen eller på väg till helvetet (Matt 25:46). Det finns inget mellanting. Man kan därför vara en sökare, och man kan vara på väg, men så länge man är det, är man fortfarande inte född på nytt. Detta oavsett om man går till kyrkan, ber till Gud eller läser Bibeln. Det vill säga att alla som bara är "på väg" i våra kyrkor, kommer att gå förlorade om de dör innan de har kommit igenom till frälsning. Om man verkligen förstod detta så skulle man i sin förkunnelse vara mera klar och tydlig, och detta skulle resultera i att fler skulle vända om, här och nu.

När man studerar väckelse- och kyrkohistorien så märker man snart att detta accepterande av utdragna omvändelser, som kan ta flera år, är ett senare tiders påfund. Något sådant finner vi inte i Bibeln. Så tala ordet och förvänta dig att människor omvänder sig, och du kommer att få se att det sker! Predika "ett annat evangelium" som passar sökare, och du kommer att få sökare som aldrig kommer vidare. Naturligtvis kommer det att finnas några få som omvänder sig efter att de har varit sökare under lång tid i någon kyrka, men jag kan garantera att ännu fler försvinner ut genom bakdörren om vi fortsätter på det sätt vi gör. Dessutom kommer vi inte att få se radikala omvändelser där människor är villiga att ge allt till Gud.

Låt oss aldrig säga ja till någon annan målsättning än den som Jesus har gett oss. Han befallde oss aldrig att gå ut och göra människor till sökare eller att få dem att gå i kyrkan. I stället sa han klart och tydligt att det handlar om att göra lärjungar, dvs. efterföljare till honom som gör det han har befallt. Först då man verkligen griper tag om Jesus kommer man också att vara villig att lyda honom. Han är själva livet och orsaken till att vi är här.