

Historien om "Ugglan och Kissekatten" satt på pränt. På Cementsäckspapper. Med Ipad i.

Aldrig hade Edward Lear kunnat tro att hans nonsensdikt "The Owl and the Pussycat" skulle bli illustrationer på ipadfodral. Det har inte bara med att göra att han skrev dikten redan år 1871 och att det då världen var tämligen befriad från läsplattor och datorer. Dessutom ingick dikten i boken med den föga säljande titeln "Nonsense songs, Stories, Botany and Alphabets".

Med tiden blev dock nonsensdikten väldigt populär och har idag översatts till mer än 100 språk, även svenska.



Långt från engelske Edward Lear både i tid och rum så fick den sydafrikanska designern Wendren Setzer den strålande idén att illustrera dikten på ipad-, mini ipad-, och laptopfodral. Det kunde tyckas som en galen idé men på samma sätt som Edwards nonsensdikt blev väldigt omtyckt så blev fodralen väldigt populära när de lanserades på Design Indaba mässan i Kapstaden i år.

Ipadfodral i serien "The Owl & The Pussy Cat"

Lars Östman som besökte mässan fascinerades av historien och eftersom hans företag Africa Now redan framgångsrikt sålde andra ipadfodral och laptopväskor som Wendren har designat så tyckte han att det var en god idé att även plocka upp denna nya serie fodral.

- "Vi gillar produkter med en god historia. Oftast är det historier om udda material, engagerade hantverkare och produkter som skapar arbetstillfällen i en i tuff miljö. I detta fall blir det lite extra eftersom det blir minst 2 goda historier; en om själva dikten och en om hur Wendren och hennes team med sömmerskan Fatima i spetsen skapar läckra ipadfodral av cementsäckspapper".



Set med mini ipad-, ipad- samt laptopfodral i serien "The Owl & The Pussy Cat".

För ytterligare information om
Africa Now och deras
produkter, kontakta
Lars Östman, Africa Now



Tel 0734-406026

Mejl: lars@africanow.se

Web: africanow.se



PS. Missa inte nonsensdikten på sista sidan

Ugglan och Kissekatten

I

Ugglan och kissekatten
begav sig till sjöss
i en praktfull, böngrön båt.
De packade fikon
och massor av krikon, som de la i en låda av plåt.
Och ugglan knäppte på sin gitarr
i natten och sjöng så här:
"Å, min älskade kisse, å kisse min kära,
vilken underbar kisse du är
du är
du är
vilken underbar kisse du är!"

II

Sa Kissen till Ugglan
"Du stiliga snugglan
en sådan bedårande sång!
Å, låt oss bli makar, en tårta jag bakar,
men en ring, ja en ring är ett tvång."
De segla åsta
I ett år och en da
Till det land som av lufsor bebos.
Och där i en skog
en liten gris log
med en ring som var fäst i hans nos,
hans nos,
hans nos,
med en ring som var fäst i hans nos

III

"Kära gris, kan du tänka
att till oss två skänka
din ring?" Sa grisen: "Kör till!"
Så de fick ringen ta
och blev vigda en da
av kalkonen som bodde intill.
De fick middag på russin
och kvitten, ett dussin,
som de åt med en sked av ben.
Och hand i hand
på en strand av sand
de dansade i månens sken,
månens sken,
månens sken,
de dansade i månens sken.