

Sökte **SANNING** fann **TVIVEL**

En före detta mormonledares livsberättelse som sätter mormonkyrkans trovärdighet under luppen.



Hans Mattsson / Christina Hanke

Hans Mattsson / Christina Hanke

Sökte SANNING fann TVIVEL



Copyright © 2018 bokförlaget XP Media

Omslag och sättning: ADD Reklambyrå

Tryck och bokbinderi: PRINTON, Estland, 2018

ISBN: 978-91-984123-0-7

Bokförlaget XP Media

Hantverkarvägen 24

136 44 Handen

Tel 08-741 2601

www.xpmedia.org

Innehåll

Förlagets förord	5
Till att börja med	6
FÖRORD	9
Inledning	
RESAN	17
Kapitel 1	
RÖTTER	19
Kapitel 2	
DEN ANDRA GENERATIONEN	25
Kapitel 3	
MISSIONÄR I ENGLAND	37
Kapitel 4	
UNG VUXEN	55
Kapitel 5	
TEMPLET	65
Kapitel 6	
PÅ VÄG MOT UPPHÖJELSE	75
Kapitel 7	
FÖRÄNDRINGENS VINDAR.....	89
Kapitel 8	
KALLELSEN	97
Kapitel 9	
SÖKA SVAR, HITTA TVIVEL	111
Kapitel 10	
DE PLÅGSAMMA FRÅGORNA	131

Innehåll

Kapitel 11	
SWEDISH RESCUE	145
Kapitel 12	
MÖTE I NEW YORK	165
Kapitel 13	
SWEDEN MORMON STORIES	169
Kapitel 14	
TRONS KAMP	177
Kapitel 15	
OFFENTLIGHET	189
Kapitel 16	
ÅTER TILL UTAH.....	201
Kapitel 17	
DET VANLIGA LIVET	207
EPILOG	215
Litteraturlista åren 2005 till 2013	221

Förlagets förord

Mormonkyrkan räknar ca 15 miljoner anhängare runt om i världen, de flesta i USA. Mormoner anses vara driftiga ansvarstagande personer som bidrar till samhällsprojektet på ett förtjänstfullt sätt. För inte så länge sedan var en mormon mycket nära presidentposten i USA.

Mormonerna ser sig själva som en gren inom den kristna kyrkan, men detta ifrågasätts av många andra kristna samfund. Många menar att mormonkyrkan är sekteristisk. Man omfattar inte heller den apostoliska trosbekännelsen, vilket de flesta kristna kyrkofamiljer gör. Rörelsen omhuldar även ett antal dogmer som ter sig mycket främmande för andra kristna.

Boken *Sökte SANNINGEN fann TVIVEL* är berättelsen om hur Hans Mattsson, en tredje generationens mormon, började tvivla på Mormonkyrkans historia, skrifter och dogmer. Hans Mattsson tillhörde det övre skiktet inom kyrkan och hoppades att rörelsen skulle kunna reformeras.

Boken är en mycket intressant och givande berättelse som ger en inblick i Mormonkyrkans inre rum. Från förlagets sida har vi en förhoppning om att boken kan få vara ett led i en process där enskilda mormoner, och ännu hellre hela rörelsen, får göra upp med sin historieskrivning och sina lärosatser. Vi hoppas att de erfarenheter och den kamp som boken ger uttryck för kan vara till nytta för andra med liknande erfarenheter även utanför mormonkyrkan.

Till att börja med

Den här boken är ett samarbete mellan Hans och Birgitta Mattsson och Christina Hanke. Våra liv och erfarenheter kring innehållet är på många sätt parallella och gör detta samarbete möjligt. Vi har alla tre gjort resan boken handlar om, under olika förutsättningar men med liknande intensitet, insikter och känslor.

Hans Mattsson är tredje generationen mormon. Han har haft många uppgifter inom mormonrörelsen. Han blev en av mormonkyrkans högsta ledare i Europa. Han är också den högsta ledare i modern tid som offentliggjort sina tvivel och lämnat kyrkan. Han är gift med Birgitta Mattsson som konverterade till rörelsen efter att ha träffat Hans vid 17 års ålder. Christina Hanke konverterade till mormonkyrkan som 17-åring. Liksom Hans var hon missionär för mormonerna i England under början av 1970-talet. Både Birgitta och Christina har verkat i många positioner som ledare på lokal nivå. Familjerna har känt varandra under många år.

Detta bokprojekt är en gemensam reflexion och bearbetning av vad som hände, vad vi kände och vad vi lärde oss längs vägen från hängivna och troende mormoner till den självständighet vi upplever idag. Vi har samtalat många timmar och veckor och utifrån dessa samtal har boken växt fram. Vi har valt att låta Hans liv utgöra huvudtemat för berättelsen. Genom den position han har haft i rörelsen har han fått fördjupade och intressanta inblickar i hur den fungerar även på den högsta nivån. Texten, som baserar sig på dessa samtal, är huvudsakligen skriven av Christina. Hans har under tiden stämt av de tolkningar Christina gjort i texten.

Boken är skriven i tredje person. Vi har valt den formen eftersom bokens syfte inte är att vara en biografi över ett

intressant liv. Vi ser det mer som en rapport och en dokumentation över hur en styrd religion eller uppfattning kan forma ett liv och en tankevärld och hur svårt och kostsamt det kan vara att bli fri.

Vi hoppas att våra erfarenheter kan vara av värde för studier i religionspsykologi och religionssociologi, för våra vänner bland de sista dagars heliga och för andra intresserade. Men mest av allt hoppas vi att andra som gör liknande resor ska finna inspiration och igenkännande och uppnå mera förståelse för den egna resan.

Hans, Birgitta och Christina är idag troende kristna. Processen för alla tre har sett olika ut. Gemensamt är att det inte var en rak och självklar väg omedelbart efter det att man lämnat religionen bakom sig.

Christina hade under årens lopp stött på många av de oklarheter som finns kring mormonkyrkans historieskrivning. Hon hade också upplevt en ständigt ökad otillfredsställelse med den gudsbild mormonkyrkan presenterade. Men trots detta identifierade hon sig starkt med sin religion, att vara en sista dagars helig och trivdes på många sätt med den livsstil denna representerade. Dock tog Christina slutligen steget ut och offentliggjorde sina tvivel år 2003 efter en lång inre kamp. En utlösande faktor var att hon började inse att hon bar ett ansvar för kommande generationer. En annan faktor var att hon upplevde att Gud ville visa henne en annan väg. Efter fem års intensiva studier och bearbetning av vad hon varit med om inom mormonrörelsen vände sig Christina slutligen till Nya testamentet. Det mötet blev omskakande och oväntat. För henne var det som om alla texterna var helt nya. "Har det här verkligen stått här hela tiden?" Under en intensiv vårvecka 2008 landade flera helt nya sanningar i hennes medvetande. Under de gångna fem åren hade frågorna handlat om mormon-

Till att börja med

profeten Joseph Smith, och om mormonkyrkan och dess historia. Plötsligt handlade tankarna istället om frågor som "Vem är Jesus?", och "Vad är frälsning?" Svaren i Nya testamentet var revolutionerande för henne och medförde en pånyttfödelse.

Hans, från en framstående mormonsläkt och som en betrodd ledare, levde tryggt i förvisningen om att han tillhörde den sanna kyrkan. Han möttes av svåra frågor först i sin uppgift som ledare i Europa. Han var övertygad om att mormonkyrkan hade alla svar. När svaren uteblev började han på allvar undersöka fakta själv. Livet skulle aldrig bli detsamma igen. Hans drevs av ett mycket stort sanningspatos. "Allt jag vill är att veta vad som är sant!" Han riskerade sin ställning, sin familj, sitt rykte, sin hälsa för denna sanningstörst. Efter många år av sökande finner Hans nu att han tillsammans med sin fru Birgitta hittat en frid i förvisningen om att nåden hos Gud är tillräcklig.

Vi är ändå, trots allt, tacksamma för alla erfarenheter vi gjort och för all den kärlek som fanns och fortfarande finns i relation till de sista dagars heliga. Vi hoppas att den kärleken ska lysa igenom i texten, trots alla frågeställningar och alla upplevelser av svek och skilda meningar.

FÖRORD

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Bakgrund och lärosatser.

Mormonkyrkans grundare, Joseph Smith föddes 1805. Han var tredje barnet i en familj som var tyngd av ekonomiska problem och familjetragedier. Hans uppväxt i nordöstra USA präglades av religiöst sökande och bibelstudier men också av ockulta traditioner.

Berättelsen om mormonerna börjar en vårdag år 1820. Joseph hade läst Jakob 1:5.

Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan att kritisera, och han ska få. (SFB 2015)

Detta gjorde ett starkt intryck på den unge Joseph. Han begav sig till en skogsdunge och knäböjde för att fråga Gud vilken kyrka han skulle ansluta sig till. Joseph upplevde då det som mormonerna kallar "den första synen". Enligt Joseph uppenbarade sig två gestalter för honom som han förstod vara Fadern och Sonen. Joseph fick veta att alla kyrkor var en vedervärdighet inför Gud och att alla hade gått vilse. Gud hade andra planer för Joseph.

Tron

Tre år senare fick Joseph en ny uppenbarelse. En ängel besökte Joseph på natten och presenterade sig som Moroni, en forntida profet som levt på den amerikanska kontinenten ca 400 år efter Kristus. Moroni berättade om guldplåtar som denne ängel själv grävt ner i en kulle, Cumorah, nära Josephs hem. Efter flera återkommande besök under fyra år fick Joseph ängelns tillåtelse att gräva upp dessa plåtar och översätta dem.

Mormons Bok som översättningen fick heta, består av berättelsen om en familj som under 600-talet f.Kr. tog sig

Förord

till den Nya Världen (Amerika) från Jerusalem. Trots påfrestningar och strider lyckades man etablera sig och ättlingarna spriddes över kontinenten. Joseph lärde ut att urbefolkningen, indianerna i Amerika är direkta ättlingar till dessa utvandrare från Jerusalem. Genom sina profeter hade man kunskap om kristen tro och lära. Någon gång under tiden mellan sin uppståndelse och sin himmelsfärd besökte Jesus själv sina efterföljare i denna del av världen. Hans lärdomar till dessa efterföljare är i mycket en avskrift av evangelietexterna. Tanken att Amerika, främst USA, är ett utvalt land är tydlig. Bland annat så tror man att Edens lustgård låg i Missouri och att när Jesus återkommer till jorden, kommer han att bygga sitt nya Jerusalem där.

Ytterligare uppenbarelser följde Joseph. Mormonerna anser att de är de enda som har fullmakt eller auktoritet att handla i Guds namn. Kyrkan hävdar att Johannes Döparen samt apostlarna Petrus, Jakob och Johannes besökte Joseph Smith. Dessa gav auktoriteten, prästadömet till Joseph. Genom att Joseph fick denna rättighet har prästadömet genom handpåläggning förts vidare till kyrkans manliga världiga medlemmar. Fram till 1978 tilläts dock inte män med afrikanskt ursprung att inneha prästadömet.

Den grundläggande tanken med alla dessa uppenbarelser är idén om återställelse. Kristi sanna kyrka togs bort och inget prästadöme fanns kvar på jorden efter de ursprungliga apostlarnas död. Josephs stora kall var att återställa kyrkan med alla dess ursprungliga lärdomar och organisation

En av de mera uppseendeväckande doktrinerna var läran om celestia polygama äktenskap. Denna doktrin hör ihop med gudsbilden och människosynen. Den första synen gav mormonerna uppfattningen att Gud är en fysisk person. Gud har genomgått en utveckling och erövrat mera makt och härlighet. Det är varje mans möjlighet att

göra detsamma. Kvinnans slutliga destination är att stödja mannen. För att nå sin fulla potential måste en man vara gift och genom flera fruar kan en man erövra större makt och inflytande. Detta kallas evigt framåtskridande och är det yttersta målet.

Viktigt för de sista dagars heligas tro är vad som kallas Frälsningsplanen. Den svarar på frågan varifrån människan kommer, varför hon lever och var hon hamnar efter döden. Man tror på ett liv före födelsen, en föruttillvaro. Människan levde då som andebarn till Gud, sin himmelske Fader. Denna föruttillvaro är viktig på många sätt, inte minst för att den påverkar vilket liv man tilldelats här på jorden vid födelsen. Även i föruttillvaron kunde människan visa sin trofasthet till sin Fader Gud. De som inte var tillräckligt trofasta fick ingen möjlighet att födas och få den kropp som är en förutsättning för gudaskap. Om man inte stödde sin äldste bror Jesus där, blev man utkastad och en efterföljare till Satan, den av Guds andebarn som ledde upproret mot Fadern.

Detta liv är en provotid. Människans uppgift är att sträva mot fullkomlighet. Förlåtelse och försoning med Gud erhålls genom lydnad, men också genom nåd möjliggjord av Jesu försoningsoffer.

Efter döden hamnar man antingen i ett fridfullt tillstånd kallat paradiset eller i en ångestfylld tillvaro kallad fångelse. Detta i väntan på ett slutligt avgörande. Här kan man förbättra sina chanser genom att acceptera det sanna evangeliet och tacka ja till det ställföreträdande dopet och andra riter för de döda som mormonerna utför i sina tempel. Slutligen tilldöms människan olika härligheter utifrån sin trofasthet och följsamhet mot alla bud. Jesus Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är den organisation som under-

Förord

visar om vilka dessa bud är. Genom Jesu uppståndelse ges uppståndelse till alla människor.

Tempeltjänsten ingår även i återställelsen. Tempelriterna hos de sista dagars heliga är inte öppna för andra än trofasta medlemmar. Riterna anses nödvändiga för upphöjelse och de invigda lovar där total lojalitet till kyrkan. Mycket betydelsefullt är att i templet genomförs riter som knyter samman äkta makar. Man och kvinna och deras barn kommer att utgöra en familj för evigheten.

Heliga skrifter

Mormonerna har flera heliga skrifter. Mormons Bok tros vara den mest tillförlitliga av alla skrifter. Mormons Bok innehåller knappast några lärosatser som avviker från traditionell kristendom. Mormonerna tror att de nu endast har en tredjedel av materialet översatt och väntar på att ytterligare delar av Mormons Bok ska komma fram från Gud och översättas.

Vidare anser man Läran och Förbunden vara helig skrift. Den innehåller många av Guds uppenbarelser till Joseph Smith från 1829 fram till dennes död samt några mer sentida tillägg. Exempel är kapitel 89 som kallas Vidsomsordet. Detta kapitel uppmanar medlemmarna att avhålla sig från tobak, alkohol, kaffe och te. Kapitel 132 behandlar eviga äktenskap och månggifte.

En tredje helig skrift är Den Kostbara Pärlan. Den innehåller redogörelsen för Joseph Smiths första syn och grundandet av den återställda kyrkan. Den innehåller den kontroversiella Abrahams Bok. Joseph Smith förvärvade några egyptiska mumier. Med dessa följde forntida egyptiska papyrusrullar skrivna med hieroglyfer. Joseph förkunnade att texterna var skrivna av ingen mindre än Abraham själv. Joseph skapade ett egyptiskt alfabet och översatte hieroglyferna. Abrahams bok lär ut många unika lärosatser.

Bland dessa märks tron på en förutttillvaro, förekomsten av många gudar, läran om evigt framåtskridande och läran om behov av ett särskilt prästadöme.

Mormonerna håller också Bibeln för helig skrift, men bara i den mån den är rätt översatt. Man lär att Bibeln förlorat många betydelsefulla lärdomar, både genom felöversättningar och genom att översättare avsiktligt uteslutit delar av texterna. Joseph gjorde en egen översättning av Bibeln utifrån den engelska King James-versionen. Denna översättning används dock inte.

Som helig skrift räknas även de levande profeternas ord, främst kyrkans president. Vad han talar under kyrkans två stora årliga konferenser är helig skrift, Guds ord till sitt folk.

Den färgstarka historien

I 1800-talets USA fanns flera förväntningar om en återställelse. Joseph kom i kontakt med en sådan rörelse i Ohio och kyrkan fick under 1830-talet sin första tillväxt där.

Men mormonerna skaffade sig ofta fiender. Joseph blev inblandad i en bankskandal i Ohio. Många förlorade sin egendom och Joseph övergav staden samtidigt som många lämnade rörelsen i besvikelse.

Joseph fick emellertid en uppenbarelse om att det Sion dit Jesus skulle återvända, låg i Missouri. Många mormoner bosatte sig då i Jackson County Missouri i spänd förvisning om att Jesus snart skulle komma.

Missouris invånare blev starkt oroade av det stora antalet mormoner som vällde in i staten. Mormonerna var ju heller inte särskilt anspråkslösa utan såg Missouri som en stat som tilldelats dem. Målet verkade vara en teokrati. Här tog sig misstänksamheten uttryck i våld, mord och regel-

Förord

rätta slag. Joseph och hans följeslagare flydde till Illinois och byggde framgångsrikt åter en ny stad, Nauvoo. Men den unga kyrkan skakades av inre stridigheter och rykten om Josephs många kärleksaffärer. Läran om månggifte delgavs bara en inre krets. Trots att man offentligt förnekade företeelsen, blev anklagelserna allt intensivare. Det ryktades om brudar i de yngre tonåren och om kvinnor som redan var gifta med andra män som polygama fruar åt topphierarkin. Den tändande gnistan blev att tryckpressarna till stadens tidning, the Nauvoo Expositor, förstördes på Josephs order. Då fängslades Joseph, anklagad för högförräderi. Att förstöra tryckpressar för att förhindra informationsspridning betraktades av myndigheterna som ett angrepp på de principer varpå USA är grundat. Fängelset i den närliggande staden Carthage dit Joseph, hans bror och några nära medarbetare hade förts, stormades av en bevärnad pöbelhop. Joseph och hans bror sköts till döds där sommaren 1844. De sista dagars heliga ser dessa som martyrer.

Efter Josephs död gjorde flera anspråk på att vara Josephs arvtagare. Omgivningen fortsatte vara misstänksam. Brigham Young blev kyrkans nya profet och president. Flera utbrytargrupper bildades. Under Brigham Youngs ledarskap förflyttades kyrkans framtid längre västerut i Klippiga Bergen.

Nutid

Från slutet av 1840-talet har Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga haft sin bas i Salt Lake City Utah. Kyrkan är organiserad med en president och dennes två rådgivare i toppen. Dessutom leds kyrkan centralt av tolv apostlar. Dessa tolv apostlar betraktas också som profeter och vördas dessutom som särskilda vittnen till den uppståndne Kristus.

Medlemmarnas livsstil kännetecknas av renlevnadsideal. Man avstår från stimulantia som tobak, alkohol och kaffe. Man betonar sexuell avhållsamhet utanför äktenskapet. Homosexualitet ses som en synd. Man uppmanar till beredskap genom att bygga årsförråd av mat och förnödenheter. Man bekänner sig till ideal som ärlighet och generositet. Medlemmarna förväntas betala tio procent av sin inkomst till kyrkan. Regler och bud är viktiga för mormoner och de ger därför intryck av att vara prestationsinriktade. Verksamheten på lokal nivå sköts av frivilliga krafter och organisationen uppfattas som en lekmannakyrka. Egenskaper som flit, lojalitet, samarbetsförmåga, ledarskap och offervilja har byggt denna organisation till en ekonomisk och politisk kraft att räkna med.

Väntan på tusenårsriket och ett amerikanskt Sion i Missouri är fortfarande levande tro idag.

Inledning

RESAN

Regnet ökar i styrka och skymningen faller. Sikten är inte den bästa. Delar av E20 behöver repareras då vattnet samlats i stora pölar på vägbanan. Det är vårvinter 2010 och jag är på väg från barndomshemmet i Göteborg till min familj i Stockholm. Fast jag redan är 59 år formuleras tydligt för första gången det otänkbara i hjärnan: "Detta är inte sant". Den mest förbjudna tanken av alla. En sådan tanke skulle kunna radera mitt liv. Den skulle kunna förstöra mitt äktenskap. Den skulle kunna vända mina barn mot mig. Den skulle slunga ut mig i ett ingenting. Jag skulle bli en svikare, en förrädare, en löftesbrytare. Jag skulle bli ansedd som svag och vilseledd, en paria. Hela mitt sociala liv skulle raderas. Jag skulle skämma ut min släkt och förråda mitt arv. Jag skulle såra och skada. Ännu värre, den skulle leda till att det som var självklart bara skulle slukas upp i en avgrund. Jag skulle inte längre vara utvald och på väg till Guds närhet i himlen.

Jag ber, vädjar, skriker, snyftar.

"Gode Gud hjälp mig!

Låt mig glömma alla frågor! Låt allt bli som vanligt!

Låt det bara vara sant!

Inledning – RESAN

Jag står inte ut, jag kan inte hantera det här!

Fader i himlen, hör mig, jag blir galen, det måste vara sant!”

Men allt är tystnad.

Tårarna börja rinna, jag gråter som aldrig förr och det gör inte sikten på E20 bättre precis. Jag är helt försvarslös och tom. Om några timmar är jag hemma hos min kära Birgitta och hon kommer att se att något är totalt fel med mig. Ska jag dra med henne i denna förtvivlan? Ska jag torka tårarna och låtsas som om ingenting har hänt? Ska jag vända upp och ner på hela mitt och familjens liv och skapa kaos i församlingen? Jag vet inte och snart dyker skylten upp. Välkommen till Haninge. Vår familj har skapat oss ett liv i Haninge, det mest mormontäta området i Europa.

Resan från mamma Clara i Göteborg är snart över. Några timmar har jag varit ensam i bilen med mina tankar. Jag har formulerat det otänkbara. Jag inser att jag troligtvis har en mycket lång och svår resa framför mig. Det här är berättelsen om en resa ut ur en styrd, reglerad livsstil med givna svar, till ett nytt autentiskt liv.

Kapitel 1

RÖTTER

Oskar och Hildegard

En eftermiddag knackade det på dörren hemma hos Oskar och Hildegard Mattsson. Barnen, Dorit, Linnea, Edit och Herbert lekte och gjorde läxor. Oskar och Hildegard tittade förvånat på varandra. Vem hade ärende till deras lilla etta i Olskroken i Göteborg så här en vanlig vardag?

”Du har väl inte bjudit hit någon, du är ju sjuk?” Hildegard såg uppfordrande på sin man.

Hildegard öppnade. Utanför stod två frusna unga män som på bruten svenska förklarade att de hade ett budskap från Gud till familjen. Hildegard visste precis vilka de var.

”Försvinn härifrån och besvära inte hederligt folk! Vi vill inte ha några dörrknackare och falska lärare här!”

Oskar bad i alla fall Hildegard släppa in dem, även om han insåg att Hildegard inte skulle bli glad. Då var hon inte lätt att tas med. Men Oskar var nyfiken. Han var nu 42 år gammal men hade drömmar som så många andra människor i trångboddhetens och klassmedvetenhetens Sverige år

Kapitel 1 – RÖTTER

1922. Och de här unga männen, missionärer från det stora landet i väster, väckte hans längtan efter att hitta ett annat liv bortom det dagliga slitet som mejeriarbetare.

Oskar hade känt sig sökt av Gud, men han fann sig inte tillrätta i den stränga tron som dominerade kyrkolivet på västkusten. Han kände sig heller inte hemma i sin hustrus känslostyrda frikyrkliga bakgrund. Han ville något mer. Han ville förena förnuft och tro. Han ville betyda något. Han ville skapa en plattform för framgång och utveckling för sina barn. Han ville hitta sin kallelse, sin uppgift, sitt livsinnehåll.

Efter en viss tvekan, och trots Hildegards missnöjda uppsyn, bjöds de amerikanska missionärerna att stiga in. De presenterade sig som äldste Krantz och äldste Ericson från Salt Lake City i Utah. De tackade artigt nej till kaffet som serverades och började genast delge sitt budskap.

Det blev en sen kväll. Missionärerna hade berättat en otrolig nyhet. Hildegard drog en lättnadens suck när de äntligen gick och hoppades att ingen av grannarna skulle se att de föraktade mormonmissionärerna hade besökt dem. Pastorn i församlingen hade ju varnat för mormonerna som ville leda andra till helvetet. Därborta i Utah tillämpade man månggifte och andra skändligheter. Hon bad till Gud att hennes familj skulle bli bevarad och att hennes man skulle se faran och somnade i trygg förvisning om beskydd. Oskar däremot hade svårt att somna. Det här kanske var vad han hade väntat på. Svaret från Gud, nyckeln till hans och familjens framtid. Tänk att Gud åter talat till människorna genom levande profeter. Oskar tänkte igenom budskapet han hade hört under kvällen. 100 år tidigare hade en ung man vid namn Joseph Smith där borta i Amerika ställt samma frågor som Oskar. Vilken kyrka var Guds sanna kyrka? Gud hade svarat att ingen kyrka som

fanns på jorden var sann. Alla dessa kristna som käbblade med varandra hade gått helt vilse och hade inte Guds nåd!

”Det var väl det jag trodde”, tänkte Oskar. Gud hade utsett Joseph Smith att bli sin sanna profet. Joseph hade fått auktoritet från Gud att döpa och predika. Joseph hade till och med fått en ny Bibel som hette Mormons Bok där den rena sanningen stod att läsa. Nu behövde man inte bara lita till Bibeln utan det fanns ett andra rättesnöre så att allt kunde tolkas rätt. Den här Mormons Bok berättade att Jesus hade besökt de vilda indianerna i Amerika efter sin uppståndelse, och omvänt dem. Efter några hundra år hade dessa lämnat den rätta tron, därför var de inte kristna idag. Men tack vare att Gud hade gett Joseph några guldplåtar där alltsammans var nedskrivet, och tack vare att Joseph kunde översätta guldplåtarna, kunde man idag veta vad Jesus hade sagt till indianerna. Oskar brann av iver att läsa budskapet i boken. Oskar insåg att om det här var sant hade han redan mera kunskap om Gud än alla präster och pastorer i hela Göteborg. Deras negativa inställning till mormonerna måste bero på att de var avundsjuka. För vilket tilltalande budskap mormonerna hade om man tog sig mod och tid att ta det till sig!

Gud har åter talat till jorden. Hans sanna kyrka har återställts i de sista dagarna. Det finns en helig bok som heter Mormons Bok och som gör Guds vilja tydligare än bara Bibeln. Guds Sion ligger i Amerika, Salt Lake City, och dit är alla välkomna. Där bor Guds profet idag och leder Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Vilket underbart vackert namn. Oskar upprepade för sig själv och smakade på orden igen.

”Jesu Kristi Kyrka av Sista dagars Heliga”

Kapitel 1 – RÖTTER

Oskar fylldes av förväntan och spänning inför framtiden. Han kände hopp om att hans liv skulle ta en ny och betydelsefull vändning. Han somnade äntligen.

Missionärerna fortsatte undervisa familjen Mattsson. Hildegards motstånd gav med sig när hon såg hur Oskar levde upp inför tanken på detta nya. Oskar hade redan brutit med sina föräldrar eftersom den vackra och egensinniga, men fattiga Hildegard, inte var den brud familjen önskade sig som svärdotter. De hade till och med gjort honom arvslös så det fanns inget som band honom till det förflutna. Det var som om han inte heller sårades av omgivningens misstänksamma blickar. Jesus själv sa ju att man måste räkna med att få lida för hans skull. Omgivningens reaktioner var bara ytterligare ett bevis på att det här måste vara sant. Hildegard, liksom Oskar, kom ursprungligen från Filipstad i Värmland, så inte heller hon hade släkt att ta hänsyn till i Göteborg. Men fattigdom och trångboddhet tärde på förhållandet och Hildegard hade svårt att ge barnen den kärlek de behövde. Familjen var i stort behov av en förändring. Missionärerna kom in i deras liv vid en tidpunkt då de var öppna för ett budskap om ett annat sätt att leva, och se på omvärlden. Gud hade utvalt dem.

Oskar och Hildegard Mattsson döptes in i mormonkyrkan i september 1923. Familjen blev en stöttepelare i församlingen, särskilt som församlingslivet helt byggde på frivilligarbete. Mormonerna hade en liten lokal på S:t Pauligatan i Göteborg. Församlingen bestod mest av äldre kvinnor. Det var svårt att få församlingen att växa. Visserligen kom det till nya konvertiter, men de flesta män och unga familjer emigrerade så snart möjligt till Sion, alltså Guds egen stat Utah, i USA. Oskar blev snart församlingsledare och Hildegard ledare för kvinnoföreningen. Det här var en kyrka där arbetsinsatsen gjordes av medlemmarna och ingen pastor behövdes. Deras liv fick en ny riktning och deras uppdrag

i församlingen gav en känsla av betydelse och bekräftelse. Oskars och Hildegards barn gjorde olika resor i livet, men alla förblev mormoner. Herbert stod nära sin far och försonades med moderns brister. Herbert skulle föra familjens namn och traditioner vidare. Oskars efterkommande skulle så småningom bli en av de dominerande klanerna bland mormoner i Sverige.

Hildegard drabbades av cancer och dog vid 48 års ålder. Oskar fortsatte sitt liv i kyrkan i Göteborg fram till sin död 1967.

Det beslut Oskar och Hildegard fattade, först att lyssna till mormonmissionärerna och sedan att ansluta sig till mormonerna, skulle komma att få livsavgörande konsekvenser för generationer framåt. För Herberts son Hans, och hans familj, blev berättelsen om hur hans farföräldrar blivit utvalda till att bli del av den sanna kyrkan, viktig.

”Man måste hedra sitt namn.” Det blev en självklarhet för Hans och hans bröder. Familjen skulle hålla ihop i evighet och Oskar är den första patriarken i en kedja av utvalda tjänare. Hans föreställde sig hur han en dag skulle möta sin farfar och redogöra för hur han hade hedrat namnet Mattsson.